



Förenade Gamla Druid-Orden
(F G D O)

*Information om
Druid-Orden*

VAD ÄR DRUID-ORDEN?

Ordensväsendet är av gammalt datum och det fanns många förebilder när Druid-Orden instiftades i London 1781. Vid denna tid upplevde England en orolig tid, inte minst socialt och det anses vara den troligaste anledningen till att grundaren, Henry Hurle, tog initiativet att samla ett antal goda vänner på The Kings Arms Tavern i nuvarande Soho i London för att bilda ett brödrasamfund, där god moral och etiska värden skulle sättas i högsätet. Huset finns fortfarande kvar på Poland Street och en inskription på fasaden minner om grundandet.

Idén att låta de gamla druiderna bli förebild för den nybildade sammanlutningen måste ses i ljuset av det nyvaknade intresset för kelterna och deras prästerskap druiderna, som blommade upp under slutet av 1600-talet i England och som också sammanflätades med de hjältemodiga sägnerna omkring kung Artur. Keltarnas sägenomspunna storhetstid inträffade före Kristi födelse och det var naturligtvis lätt att i det avlägsna historiska perspektivet se dem i ett förhärlikande skimmer. Druiderna hade i denna idealiserade bild en särställning och tillskrevs egenskaper av rättrådighet, klokhet och hög moral. Det låg alltså nära till hands att låta dessa druider bli en förebild i en demoraliserad värld.

Efter etablerandet år 1781 i England spred sig Druid-Orden till Nordamerika 1821 och till Australien 1851. I Amerika kom många tyska immigranter att engagera sig i Orden och tillbaka till Europa kom Druid-Orden med återvändande tyskar år 1872. Från Tyskland var steget till Sverige inte långt och 1904 bildades den första svenska logen i Malmö som fick namnet Ad Astra. 1906 bildades den andra logen, Stella Polaris, i Trelleborg. Dessa båda loger stod under tysk jurisdiktion fram till 1913 då logen Mimer i Malmö bildades och därmed med tre loger gav underlag för bildandet av den Svenska Riksstorlogen. Undan för undan bildades sedan nya loger och 1954, 50 år efter instiftandet av den första logen, fanns omkring 40 loger spridda över hela vårt land med ca 2500 medlemmar. Idag finns det snart 70 loger med över 4600 medlemmar.

Det har, speciellt under senare tid, dykt upp många keltiskt relaterade sekter med olika, inte sällan hedniska, inriktningar. Från dessa sekter tar Druid-Orden helt avstånd.

DRUID-ORDENS SYFTE OCH ÄNDAMÅL

Vår ideella målsättning är att verka för människans andliga och kulturella utveckling. Detta försöker vi förverkliga genom att befordra en ren och djup livsåskådning hos medlemmarna. Vidare att kräva av dessa att de rättar sig efter normala moralbegrepp och sedliga grundsatser. Som ordensmedlemmar ska vi bindas samman av broders-kärleken. Detta ska komma till uttryck i umgänget. Medlemmarna ska bry sig om varandra och visa omsorg om varandra. Det skall vi förverkliga även i umgänget utanför vår Orden. Detta är stora och högtidliga ord. Det är ett högt mål vi siktar mot.

Logens viktigaste arbetsuppgift är att ständigt uppmana oss att arbeta med oss själva. Bli bättre som människor. Bli bättre som medmänniskor. Om man frågar medlemmarna i Logen vilka känslor medlemskap ger, hoppas och tror vi att svaret blir: personlig utveckling, gemenskap, samhörighet och icke minst trygghet.

Druid-Orden tar inte ställning i religiösa eller politiska frågor och brödernas åsikter i dessa frågor är helt och hållet den enskildes ensak.

SÅ HÄR ÄR DRUIDORDEN UPPBYGGD

Ordens högsta beslutande organ är Riksmötet, som äger rum vart fjärde år. Där väljs sju ämbetsmän till Riksstorlogen, vilka tillsammans med Ordensledningen med representanter från de 11 Storlogerna har att leda Orden under riksmötesperioden. Motsvarande ämbetsmän leder också Storlogerna och Grundlogerna.

Grundlogerna, som är Ordens byggstenar, skall bedriva arbetet i de tre grundlogegraderna. En av grundlogernas viktigaste uppgifter är att recipiera nya medlemmar och se till att dessa på ett riktigt sätt blir inlemmade i vår brödrakrets. Grundlogerna knyts samman i 11 regionala Storloger, vilkas ordförande tillsammans med de sju Riksstorlogeämbetsmännen är ledamot i Ordensledningen. Denna har att leda Orden mellan Riksmötena. Riksmötet är Ordens högsta beslutande organ och förläggs varannan gång till Malmö och varannan gång till någon logeort ute i landet.

Den Svenska Druid-Ordens Kansli ligger i Malmö i det ordenshus, som tillskapades 1924 på Västergatan 3.

En loge-kväll präglas av högtid och broderlig samvaro. Efter det rituella mötet samlas man till en måltid, varunder medlemmar av olika åldrar och skilda yrken och grader får tillfälle till en angenäm samvaro.

Klädseln vid vanliga loge-kvällar är mörk kostym, vit skjorta och mörk eller grå slips, alternativt fluga. Vid reception och gradgivning bär vi frack.

VAD KOSTAR DET?

Som allt annat här i världen så kostar det även att vara medlem i ett ordenssamfund. Den grundloge, som Du förhoppningsvis kommer att bli invald i, har fastställt en medlemsavgift. Avgiften är beroende på de kostnader som logen har för att bedriva verksamheten. Exempel på kostnader är hyra eller driftkostnader för egna lokaler, porton, uppvaktingar, avgift till Svenska Riksstorlogen, kostnader för matrikel och arbetsordningar mm. Till detta kommer gradavgifter, som fastställs av Riksmötet. Gradavgifterna för de tre första graderna ligger f. n. mellan 250-300 kr.

En loge-kväll är uppdelad på två huvudavsnitt, det rituella mötet och den efterföljande brödråmåltiden. Kostnaden för mat och dryck varierar mellan möten och loger och tanken är, att måltiden även skall ge ett visst överskott till loge-kassan för speciella arrangemang.

Det är givetvis av vikt att den egna ekonomin tillåter ett aktivt deltagande i loge-arbetet.

DRUIDORDEN I VÄRLDEN

International Grand Lodge of Druidism (IGLD) är en organisation, som verkar för utbyte och samverkan mellan de nationella Ordenssällskap, som är anslutna. Förutom i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige finns Orden i England, Tyskland, Schweiz, USA, Australien och Nya Zeeland samt inom kort även i Nederländerna.

Då Druid-Orden från början i Nordamerika och Australien var organiserad som socialförsäkringsrörelse för medlemmarna, har den i dessa länder idag förlorat mycket av sin betydelse. I Skandinavien och även i Tyskland har Orden redan från början haft en annan inriktning och tyngdpunkten för den nutida druidiska ordensverksamheten ligger nu i dessa länder.

Svenska Druid-Orden är representerad i IGLDs ämbetsmannakår. Världskongress avhålls vart fjärde år och i Skandinavien hålls årligen möten i Scandinavian Grand Lodge of Druidism (SGLD) och vid dessa tillfällen kan bröder av fjärde graden recipiera i den internationella graden.

VARFÖR BARA MÄN?

I en tid när jämställdheten mellan man och kvinna är en självklarhet, kan det verka egendomligt att Orden är öppen endast för män. Detta är helt och hållet en fråga om tradition.

De anhöriga inbjuds ofta att delta i olika aktiviteter såväl inom som utom logen och ger de anhöriga tillfälle till inblick i logen.

Medlemmarnas damer samlas på många orter också i Damklubbar med egen verksamhet.

På en del orter finns också en dam-loge – Birgittalogen, som självständigt bedriver verksamhet i våra lokaler. Den är öppen för bröders damer men även för damer utan anknytning till vår Orden.

VÄLGÖRENHET

En viktig del av Druid-Ordens verksamhet är välgörenhet. Den tar sig uttryck dels i brödrakärlekens bud, dels i utåtriktad hjälpverksamhet.

Varje enskild loge kan ha sina mål för detta och en bestämd del av avgifterna till Riksstorlogen avsätts årligen till en stipendiefond.

HUR BLIR MAN MEDLEM I DRUIDORDEN?

Ansökan om medlemskap i en Druid-loge kan endast ske efter förslag från två Bröder, varav den ene innehar minst tredje graden.

Om ansökan godkännes och kandidaten blir medlem i grundlogen blir de två förslagsställarna automatiskt den nye broderns faddrar.

Den blivande medlemmen måste:

- vara svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige,
- åtnjuta medborgerlig aktning,
- vara minst 21 år gammal,
- ha en självständig ekonomisk ställning,
- vara medveten om kostnadsbilden inom Orden,
- ha sådana intressen att han kan tillgodogöra sig Ordens budskap.

GRUNDLOGER I SVENSKA DRUID-ORDEN

Avesta:

Grannos

Boden:

Arcturus
Nennius

Edsbyn:

Temenos

Falkenberg:

Mannanän

Fränsta:

Venus

Grebbestad:

Sefir

Gällivare:

Minera Ferrorum

Gävle:

Borvo

Göteborg:

Gustaf Smith
Iris

Halmstad:

Teutates

Helsingborg:

Carnac

Hudiksvall:

Ogmion

Hässleholm:

Stonehenge

Höganäs:

Cernunnos

Höllviken:

Halör

Hörby:

Fingal

Jönköping:

Taliesin

Kalix:

Taranis

Kalmar:

Allbota

Karlskrona:

Merlin

Karlstad:

Aquila

Kiruna:

Polaris

Kramfors:

Polstjärnan

Köping:

Henry Hurler

Landskrona:

Amici

Linköping:

Neptunus
Thesevs
Capella

Ljungby:

Wirdar

Luleå:

Morvin

Lund:

Nemeton

Lycksele:

Circius

Malmö:

Ad Astra
Mimer
Vasa
Wales
Hesperus

Norrköping:

Pallas
Triton

Nyköping:

Nerevs

Olofström:

Ossian

Piteå:

Merkur

Skellefteå:

Eos

Skövde:

Camulus

Strängnäs:

Idris

Sundsvall:

Karlavagnen

Söderhamn:

Alir

Trelleborg:

Stella Polaris
Selene

Täby:

Doru

Ulricehamn:

Cynthus

Umeå:

Orion
Aldebaran

Uppsala:

Belenos

Varberg:

Lir

Visby:

Guta

Vänernsberg:

Belisama

Västervik:

Nerthus

Västerås:

Arosia

Växjö:

Varend

Ånge:

Argo

Älmhult

Avalon

Örnsköldsvik:

Pigel

Östersund:

Derva

Östhammar:

Beltain

Helsingfors, Finland:

Kronos

Kommande Loger:

Motala
Stockholm



SVENSKA DRUIDORDEN
av
FÖRENADE GAMLA DRUIDORDEN

är en sammanslutning där män av skilda samhällskategorier och från olika yrkesgrupper träffas för att främja sin personliga utveckling och för att umgås under värdiga former.

Mer information finns på Svenska Druid-Ordens hemsida på Internet under adressen <http://www.fgdo.se>

Där finns en förteckning över alla Grundloger och Storloger samt Riksstorlogens ämbetsmän.

Utgiven 2002 av
Svenska Riks Stor Logen FGDO
Västergatan 3 211 21 Malmö
Tel 040-12 80 81
E-post: rsl@fgdo.se

Reproducerad till digitalt format år 2007 av
Mats Wallström, Logen Morvin.
E-post walle@mtre.se